



*Open Hofkerk
Groene Kerk*



*Werkgroep
Duurzaamheid*

Eerste (protestantse) Groene Kerk Apeldoorn: de Open Hofkerk



Op zondag 12 april is in de Open Hofkerk een bijzondere, ‘groene’ kerkdienst gehouden. De aanleiding hiervoor is dat de Open Hofkerk de eerste (protestantse) Groene Kerk van Apeldoorn is geworden.

Een Groene Kerk kiest voor een eerlijke en duurzame levensstijl. De afgelopen tijd heeft de kerk haar energieverbruik onder de loep genomen. Dubbel glas, energiezuinige verlichting en efficiëntere, beter afgestelde CV-ketels leveren al de eerste besparingen op. Daar blijft het niet bij. De kerk is bezig met anders inkopen. Er wordt Fair Trade koffie geschonken. In het maandelijkse repaircafé kunnen wijkbewoners kapotte spullen laten repareren. Regelmatig worden presentaties ontwikkeld en georganiseerd over duurzaamheid. De maandelijkse maaltijden in de kerk zijn meer biologisch geworden. Vanuit het beleidsplan wordt bij alle activiteiten in de kerk voortaan stilgestaan bij duurzaamheid. De Open Hofkerk maakt deel uit van de wijk Kerschoten, een wijk die met personele ondersteuning van de gemeente energieneutraal wordt. Aan de activiteiten van de KEN (Kerschoten Energie Neutraal) en de bewoners wordt dan ook regelmatig deelgenomen.

Alle reden dus voor een feestelijke kerkdienst waarin is voorgegaan ds. Loes Kraan. Veel genodigden uit Apeldoorn, die zich inzetten voor duurzaamheid, waren hierbij aanwezig. Aan deze viering werkten voorts mee muziekgroep Mudanthe, verhalenverteller Kees Posthumus, de KEN en de Werkgroep “Duurzaamheid” van het Apeldoorns Beraad van Kerken.

Met de lezing uit het *Hooglied 4 vers 16* werd in de viering een verband gelegd met de onthulling van ‘Wij zijn een Groene Kerk’ van de Open Hofkerk. Zo vertelde Kees Posthumus drie scheppingsverhalen. Het eerste vertelde over hoe de geluiden in de wereld kwamen. Het tweede gaf een antwoord op de vraag hoe mensen op het idee kwamen elkaar te gaan zoenen. Het derde verhaal vertelde hoe God de mensen leert dansen.



Het Hooglied:

*“Hier ben ik in mijn hof,
zusje, bruid van mij,
ik pluk mijn mirre en mijn balsem,
ik eet mijn honing uit mijn honingraat,
ik drink mijn melk en mijn wijn”.*

resulteerde zo met lied 839 in “Ik danste die morgen toen de schepping begon”.

Daarna werden de aanwezigen naar buiten geleid, dansend, voorzien van honing en onder tromgeroffel, om vervolgens de onthulling te zien van het bordje ‘Groene Kerk’. Op de foto (van l naar r) de voorzit(s)ter van de kerkenraad, de predikante, de voorzitter van de Werkgroep Duurzaamheid en de voorzitter van het Apeldoorns Beraad van Kerken.



Tijdens de pauze van koffie en honingkoek werd informatie over Groene Kerken gepresenteerd.

Tenslotte werd een fietstocht door de natuur gehouden voor belangstellenden.

Een bijzonder geslaagde viering met een enthousiaste gemeente voor een duurzame toekomst.

Hoe verder? Graag informeren en helpen wij u vrijblijvend om “Groene Kerk” te worden, bv door middel van presentatie(s).

Namens de Open Hofkerk
Carla van Surksom
carlavansurksom@upcmail.nl
tel. 055 3558584

Namens de Werkgroep Duurzaamheid ABvK
Bert Brouwer
g-brouwer@tele2.nl
tel. 055 5212290
www.apeldoornsberaadvankerken.nl

