

Vredesweek 2009 in Apeldoorn

Maak de VREDE zichtbaar

Het Beraad van Kerken Apeldoorn, enkele leden van Het Platform Duurzaam Dialoog Apeldoorn en muziekgroep Mudanthe hebben het initiatief genomen om aandacht te besteden aan de Vredesweek van 19 tot en met 27 september 2009.

Doel van deze week is de verschillende religieuze groeperingen, christenen en moslims, in Apeldoorn dichterbij elkaar te brengen.

De week zal geopend worden met een viering op zaterdag 19 september om 19.00 uur in het Stiltecentrum aan de Paslaan. De vredesvlag zal gedurende deze week wapperen bij de kerken en moskeeën. In alle kerken en geloofscentra zal in de diensten aandacht worden gegeven aan de Vredesweek. Er zijn activiteiten die mensen van verschillende geloven en etnische achtergronden bij elkaar brengen. De buurtrestaurants van Mudanthe zullen hierin ook een rol gaan spelen.

De kerken en moskeeën krijgen doeken waarop kinderen hun handen kunnen schilderen. Tijdens deze week zullen de doeken samengevoegd worden tot één grote vlag.

Op maandag 21 september is de Internationale Dag van de Vrede.

De Stichting Peace is The Way organiseert op deze avond gespreksgroepen in het Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801. **Graag opgeven via E-mail: evdbij001@hotmail.com of Tel. 055-5431841.**

Op donderdagavond 24 september is er om 20.00 uur een zang- en gedichtenavond in Het Apostolisch Genootschap die in het teken van het thema vrede staat.

De week wordt afgesloten op zaterdag 26 september in de Drie Ranken.

Vanaf 17.00 uur staat de deur daar open voor een gezamenlijke maaltijd die zal bestaan uit gerechten van verschillende landen. Iedereen die zijn steentje wil bijdragen aan de vrede is hierbij van harte welkom. De maaltijd en...muziek zal verzorgd worden door Mudanthe. Voor de maaltijd zal een bijdrage van € 2,50 per persoon worden gevraagd. **Graag opgeven bij zr.**

Van der Bij als u aan deze maaltijd wilt deelnemen.

Om 19.00 uur begint de lezing van Kees Tinga "Op weg naar een nieuw klimaat van vrede". Kees Tinga is medewerker van Kerk in Actie en secretaris-coördinator van Kerk en Milieu. Hij kan de verbanden tussen vrede, milieu en duurzaamheid aangeven vanuit jarenlange betrokkenheid bij kerkelijk activeringswerk en diaconaat.

In de korte slotviering hierna zullen de doeken die door de kinderen beschilderd zijn worden gepresenteerd. De moskeeën zullen op hun manier een aandeel leveren en de muziek en zang zullen worden verzorgd door Mudanthe en enkele koren.

Laten we met velen de Vrede in Apeldoorn zichtbaar maken !

Informatie: e-mail: vredesweekapeldoorn@hotmail.com

Telefoon: De Herberg 055 5211002