



15 t/m 23 SEPTEMBER 2018

VREDESWEEK

APELDOORN



Overzicht activiteiten

Voorwoord

zondag 16 september

Kerkproeverij05

maandag 17 september

Inspiratiebijeenkomst 06

dinsdag 18 september

Gedichtenworkshop07

Tekenwedstrijd08

woensdag 19 september

Symposium09

donderdag 20 september

Gezamenlijkemaaltijd 10

Lezing 10

vrijdag 21 september

Dansworkshop 11

Gebiddienst 12

Filmwedstrijd 13

zaterdag 22 september

Burendag bij de Turkse moskee 14

Afsluiting Vredesweek 14

zondag 23 september

Tischredegesprek 15

Voorwoord

In 2018 staan we tijdens de Vredesweek stil bij onszelf.

Hoe streef ik naar vrede? Hoe leerde ik de waarde van vreedzaam samenleven van mijn ouders? En wat daarvan wil ik doorgeven aan mijn kinderen en misschien zelfs kleinkinderen?

Kortom: Duurzame Vrede is een kwestie van waarden delen.

Waarden die de tand des tijds overstijgen; die aan elkaar van generatie op generatie worden doorgegeven. De waarden die vrede 'omgeven', zijn: openheid, eerlijkheid, zelfreflectie, mildheid, vergevingsgezindheid, liefde voor jezelf en voor de mensheid. Deze opsomming is zeker niet volledig, maar een aanzet tot oriëntatie.

Om de bezinning op duurzame vrede bij elkaar te versterken zoeken we het contact met elkaar. Van kinderen tot ouders en grootouders. En van gelovige tot atheïst. Van ongeletterde tot geleerde.

Dat is de betekenis van het thema: **“Generaties voor Vrede”**.

Ik nodig u uit om uw bewustzijn van en over vrede te versterken door deelname aan de activiteiten uit deze gids, tijdens de Vredesweek van 2018.

Ik zie u graag tijdens de Vredesweek 2018!

Roelof Oudman

Ambassadeur van de Vrede voor Apeldoorn 2018

E-mail: roelofoudman@live.nl

PS:

Schrijf mee voor de mensenrechten op 10 december.

Loop mee met de fakkeltocht voor Vrede op 1 januari.

E-mail: vredesweekapeldoorn@hotmail.com

Facebook : <http://www.facebook.com/VredesweekApeldoorn>

2^e editie!



kerkproeverij 2018

16 september
in 14 Apeldoornse kerken

www.kerkproeverij.nl
Kom je ook?

Kerkproeverij

Datum zondag 16 september

Tijd Diverse tijden, zie: <http://www.kerkproeverij.nl>

Plaats Diverse kerken, zie ook bovenstaande website

Door heel Apeldoorn heen zijn bezoekers welkom in diverse kerken voor de Kerkproeverij. Kerkproeverij is gebaseerd op het Engelse Back to Church Sunday. Dit initiatief van de Engelse Michael Harvey is inmiddels een wereldwijd succes: 25.000 kerken in 117 landen doen mee.

Bedoeling is dat je als kerkganger iemand die je kent persoonlijk uitnodigt naar een toegankelijke kerkdienst. Voor belangstellenden is het een vrijblijvende manier om voor het eerst of opnieuw een kerk te bezoeken.

Om zo te proeven aan het geloof, zonder dat er iets van je verwacht wordt: je kunt komen zoals je bent. Dat blijkt voor bezoekers vaak heel waardevol. Maar ook daagt het de kerk uit stil te staan bij hoe de viering overkomt op gasten.

Deelnemende kerken

Andreaskerk	Anklaarseweg 185	09.30 uur
De Voorhof	Gijsbrechtgaarde 101	09.30 uur
Baptisten Gemeente Apeldoorn	Bosweg 77	10.00 uur
Barnabaskerk	Canadalaan 25	10.00 uur
Berea De Maten	Heemradelaan 125	10.00 uur
Berea Noord	Zilverschoon 114 / Kruispunt	10.00 uur
Eben-Haëzerkerk	Zonedauw 8	10.00 uur
Filadelfia Gemeente	Langeweg 105	10.00 uur
Geloofsgemeenschap 'De Fontein'	Distelvlinderlaan 200 / Kristal	10.00 uur
Nieuw-Apostolische kerk	De Ruyterstraat 7	10.00 uur
De Koningshof	Generaal van Heutszlaan 55	10.00 uur
Samuëlkerk	Talingweg 41	10.00 uur
Tabernakelkerk	Jachtlaan 108 (ingang Vliiegerlaan)	10.00 uur
ICF	Zilverschoon 114 / Kruispunt	15.00 uur

Kijk voor meer informatie op www.kerkproeverij.nl

Georganiseerd door diverse kerken

Inspiratiebijeenkomst

Generaties voor Vrede en Gerechtigheid

Datum maandag 17 september
Tijd 20.15 - 22.00 uur
Plaats Regentessekerk, Regentesselaan 14
Kosten Vrijwillige bijdrage

In de Vredesweek organiseren wij een inspiratieavond over 'generaties voor vrede en gerechtigheid'. Als een moeder zich enthousiast inzette in de acties tegen kruisraketten, hoe staan hun kinderen dan later in het leven? En andersom: hoe reageren ouders op radicale vredeskeuzes van hun kinderen? Of: ouders zijn voor vrede en kind wordt beroepsmilitair. Spannende keuzes leiden waarschijnlijk tot boeiende gesprekken aan de keukentafel.

Drie koppels ouder/kind vertellen op deze avond over de keuzes die zij in hun leven maakten als het gaat om werken aan gerechtigheid en vrede. De drie koppels gasten worden geïnterviewd door kerkjournalist Kees Posthumus. Daarna kan in kleinere groepen met de gasten worden doorgepraat over hoe we in onze eigen situatie vrede en gerechtigheid dichterbij kunnen brengen. Hoe ging of gaat dat bij u thuis, en op welke manier kan dat anderen inspireren?

Deze activiteit wordt georganiseerd door de Groene Hoed.



Gedichtenworkshop

Generaties voor Vrede

Datum dinsdag 18 september
Tijd 19.30 - 22.00 uur
Plaats De Herberg, Deventerstraat 40

**“ Vandaag sprak gisteren me aan,
vertrouwelijk en toegedaan,
maar ik vroeg aan de vreemdeling :
wat heb ik met U uit te staan ? “**

- Bernard Verhoeven -

Wat Verhoeven bedoeld heeft, weten we niet, misschien wel dit:

“Gisteren” is de oudere generatie, die zich vandaag meldt. Ze doet dit vertrouwelijk en toegedaan. Maar wellicht klampt ze zich vast aan de haar overgeleverde beelden. Daarin voelt ze zich veilig. Wil niets weten van moderne en postmoderne waarden.

“ Ik “ is de jongere generatie. De oudere is voor haar een vreemdeling.

“ Wat heb ik met U uit te staan ? “ Met deze instellingen bereik je geen vrede. Geen vrede in jezelf, geen vrede tussen generaties.

Zola schrijft : “Wie zijn ego laat sterven , krijgt er een volledige ontvankelijke houding voor terug”, ten opzichte van de realiteit. Het “ik” speelt hier een belangrijke rol. Het belemmert ons om onbevangen in de wereld te kijken. Het onbevooroordeeld schouwen van het “buiten”.

Het is de kern van het haikuproces. Een persoonlijke inzet om tot zelfkennis te komen. Het is een weg, die naar persoonlijke vrede leidt, je bevrijdt van vooroordelen, zodat je opgenomen kunt worden in de ritmische voortgang van de mens in het universum.

Bent u in taal geïnteresseerd? Kom om de kunst van de Haiku te (be)oefenen onder leiding van Piet van Mulkom. Kom u met ons verbazen! Meenemen? Uw fantasie en pen en papier.

Georganiseerd door Humanistisch Verbond afdeling Apeldoorn, in samenwerking met De Herberg en de Bahá'í Gemeenschap Apeldoorn



Vredesweek Tekenwedstrijd



1. Maak een tekening op A3 papier met het thema Vrede.
2. Noteer je naam - voornaam - groep en naam van de school.
3. Maak een mooie foto van je tekening.
4. Deel of upload de foto op onze facebookpagina
<https://www.facebook.com/VredesweekApeldoorn/>
De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de Vredesweek.

Voor meer informatie kijk op onze facebookpagina en op www.vredesweekapeldoorn.nl

Symposium

Vreedzaam samenleven door DIALOOG

Datum woensdag 19 september

Tijd 15.30-19.30 uur

15.00 uur inloop

16.45 einde lezing

17.15 Start vervolgprogramma en maaltijd

Plaats gebouw "De Ontmoeting", Hofveld 21-23

Kosten Leden en aangeslotenen Stichting Samenspraak Apeldoorn: gratis

Voor deelname aan het vervolgprogramma en de maaltijd wordt aan niet-aangeslotenen om een bijdrage in de kosten van de maaltijd gevraagd.

Het bestuur van Samenspraak nodigt u van harte uit voor een Symposium over de kracht van de dialoog in het kader van het thema van de Vredesweek: "Generaties voor Vrede".

Het Symposium wordt ingeleid met een lezing door Dr. Anne Marike Lokhorst. Zij zal ons meenemen in de "Kunst van de Dialoog" als een middel voor verbinding en samenwerking. Want wat is nou eigenlijk belangrijk bij het voeren van een zinvolle dialoog?

Na de pauze vervolgen wij het programma met dialoogtafels met als thema: (Generaties lang-) vreedzaam samenleven door dialoog.

Na de dialoog besluiten we het Symposium met een gezamenlijk (halal) maaltijdsbuffet.

U kunt zich echter al opgeven voor deelname (alleen lezing/ of volledige programma) door een mail te sturen naar info@apeldoornindialoog.nl

Meer informatie kunt u vinden op: www.apeldoornindialoog.nl

Georganiseerd door de stichting Samenspraak



Gezamenlijkemaaltijd

Vredesmaaltijd

Datum donderdag 20 september

Tijd 18.00 uur

Plaats Gebouw Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801

Kosten Vrijwillige bijdrage, max. 75 personen

Opgeven bij Erwin van der Bij (evdbij001@hotmail.com)

Evenals voorgaande jaren wordt u weer een heerlijk buffet aangeboden waarbij u diverse smakelijke gerechten kunt nuttigen.

Aan de eettafel kunnen er hopelijk ook mooie gesprekken plaatsvinden. Na de maaltijd kan men genieten van zang en om 20.00 uur van de lezing van Jan Zwart.

Georganiseerd door Apostolisch Genootschap

Lezing

“Generaties voor Vrede” door Jan Zwart

Datum donderdag 20 september

Tijd 20.00 uur

Plaats Gebouw Apostolisch Genootschap, Rademakersdonk 801

Kosten Vrijwillige bijdrage,

Opgeven bij Erwin van der Bij (evdbij001@hotmail.com)

Jan Zwart, plaatsvervangend hoofdbestuurder van het Apostolisch Genootschap, zal een inspirerende lezing geven over het thema van de Vredesweek: “Generaties voor Vrede”! De lezing wordt voorafgegaan door een gezamenlijke maaltijd om 18.00 waarvoor u zich apart dient op te geven en zang door enkele zangers van het zangkoor van het Apostolisch Genootschap.

Georganiseerd door Stichting Peace Is The Way



Workshop

Dansen van Vrede

Datum vrijdag 21 september

Tijd 14.00-16.00 uur, inloop vanaf 13.40 uur

Plaats Doopsgezinde kerk, Paslaan 16

Kosten Gratis toegang,
vrij gift voor War Child

Elk jaar wordt deze dag, uitgeroepen door de VN, wereldwijd gehouden op 21 september. Overall komen op deze dag mensen samen om te dansen.

In Apeldoorn willen we ons dit jaar hierbij aansluiten. Iedereen die hieraan mee wil doen is van harte welkom.

Elkaar de hand reiken en samen passen zetten
om onze droom wakker te houden.
Je bent uitgenodigd om dat te gaan doen
op de internationale dag van de vrede.

Trek comfortabele schoenen aan. Danservaring is niet nodig. Halverwege is er een korte pauze. Koffie en thee zijn verkrijgbaar voor een kleine vergoeding. Na afloop is er nog een drankje.

Dansen van vrede als een vooruitlopen op wat nog niet is,
maar zou kunnen zijn...

Onder leiding van: Els Lagerweij, docent sacrale en meditatieve dans.

Georganiseerd door het Apeldoorns Beraad van Kerken.



Gebed

Gebedsdienst voor de vrede

Datum vrijdag 21 september

Tijd 19.30-21.30 uur

Plaats OLV Kerk (Mariakerk), ingang Hoofdstraat

Sant'Egidio gebedsviering

U bent van harte welkom bij de viering verzorgd door de werkgroep van Sant'Egidius in Apeldoorn, met zang en gebed over vrede. Er worden liederen over vrede gezongen, en tussendoor wordt gebeden voor de vrede. De vrede van Christus.

Na afloop is er onder het genot van een hapje en drankje gelegenheid om gezellig na te praten.

Georganiseerd door Emmaus parochie Apeldoorn



Vredesweek Filmwedstrijd

Generaties voor vrede



Wat doet een verhaal over vrede en oorlog jou?

Misschien hebben opa's, oma's je verhalen vertelt over wat vrede en oorlog voor hen betekenen. Of ken je verhalen van vluchtelingen of mensen die op vredesmissies zijn geweest.

Voor de Vredesweek 2018 in Apeldoorn wordt er een filmwedstrijd gehouden voor jongemensen vanaf de middelbare school t/m 25 jaar.

1. Probeer in een video van maximaal 3 minuten een interview/ eigen verhaal / eigen visie/vast te leggen over wat voor hen/jou vrede en oorlog betekent.
2. Deel of post je video link op onze facebookpagina www.facebook.com/vredesweekapeldoorn

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de Vredesweek. Voor meer informatie en de reglement kijk op onze facebookpagina en op www.vredesweekapeldoorn.nl

Burendag

Bij de Turkse moskee

Datum zaterdag 22 september

Tijd 13.30-16.00 uur

Plaats Turks Islamitisch Cultureel Centrum (TICC),
Molendwarsstraat 61

Het thema: vrede tussen de generaties wordt werkelijkheid als groepen van verschillende leeftijden en afkomstig uit diverse culturen met elkaar in gesprek gaan aan de gesprekstafel van de vrede. De binnenste kring wordt gevormd door de groepen die dit voorbereid hebben. Daar omheen mag iedereen plaats nemen. Iedereen is van harte welkom!

13.30 uur Voor wie dat wil bijwonen van het middaggebed

14.00 uur Opening door de voorzitter van het moskeebestuur: Ayhan Tonca

14.15 uur Gesprekstafel 1: Protestantse jongeren met de Turkse vrouwenvereniging

15.00 uur Pauze

15.15 uur Gesprekstafel 2: De Turkse jongerenvereniging met R.K. parochianen

16.00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje

Deze activiteit wordt georganiseerd door de Turkse moskee en CIRCA

Terugblik

Slotmanifestatie Vredesweek

Datum zaterdag 22 september

Tijd 19.00 uur

Plaats Gigant (Walvis zaal), Nieuwstraat 377

Een gezellig samenzijn waar we terugkijken op de Vredesweek.

Georganiseerd door het Apeldoorns Beraad van Kerken en Gigant

gigant



Gesprek

Tischredegesprek

Datum zondag 23 september

Tijd 12.00-13.00 uur

Plaats Lutherse kerk, Professor Röntgenstraat 9

Kosten Gratis toegang, (schaaltje)

Onze gast aan tafel is Jan Jaap van Oosterzee. Hij werkt als adviseur voor het Midden-Oosten en Azië bij PAX. Vanuit zijn jarenlange ervaring, ondermeer als leider van het Euro-Arabische dialoog-project, steunt hij organisaties met zijn kennis over politieke verandering, democratisering en vredesopbouw. We gaan met hem in gesprek over de mogelijkheden van vrede in het Midden-Oosten en over de krachten die verandering mogelijk maken en verhinderen. Hoe moeten we de politieke situatie duiden (als dat al mogelijk is)? Kunnen we een beetje begrijpen wat de oorzaken zijn van de gruwelijke oorlog in Syrië en Irak? Is het Westen daar ook debet aan? Welke rol speelt de Islam (althans bepaalde extreme afglijders daarvan)? Moet je als christen het sturen van F16's naar Syrië en Irak steunen of juist niet (zoals de Doopsgezinde Broederschap).

Veel vragen waarop we in een uur geen sluitende antwoorden verwachten maar ons wel willen laven aan de visie van iemand die beroepsmatig en persoonlijk zeer betrokken is bij het vredeswerk.

Na een broodje en wat te drinken gaan we onder leiding van Theo van Willigenburg met Jan Jaap van Oosterzee in gesprek.

Belangstellenden zijn welkom in de dienst van Schrift en Tafel, die om 10.00 uur begint.

Georganiseerd door de Lutherse Gemeente





15 t/m 23 SEPTEMBER 2018
VREDESWEEK
APELDOORN